

LIV I ANDEN-SEMINARIERNA – PM FÖR TEAMMEDLEMMAR

Sju sammankomster, sju teman:

Varje sammankomst börjar med ett föredrag där temat läggs fram, därefter gruppsamtal.

	Guds kärlek
	Frälsningen
	Det nya livet
	Att ta emot Guds gåva
	Döpt i den Helige Ande
	Att växa
	Fortsatt överlåtelse till Kristus

Målsättningen är att hjälpa människor att finna ett nytt och fullare och bättre liv som kristna genom att lägga och stärka grundvalarna för ett sant kristet liv. *“ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.”* (1 Kor 3:11). Liv i Anden seminariernas fokus är därför på det mest basala för ett kristet liv: Att grunda en person i Kristus. För att uppnå detta mål är det fyra saker som Liv i Anden-seminarierna söker uppnå:

1. att hjälpa deltagarna att upprätta, återupprätta eller fördjupa en personlig relation till Jesus Kristus;
2. att hjälpa deltagarna att komma in i den Helige Andes verkan i deras liv så att de kan börja erfara hans närvaro och verkan i dem och genom dem;
3. att hjälpa deltagarna att bli mera fullständigt förenade med Kristus genom att bli delaktiga i en gemenskap eller grupp av kristna med vilka de kan dela sitt kristna liv och från vilka de kan få stöd i detta nya liv;
4. att hjälpa deltagarna att börja använda effektiva hjälpmedel för växt och mognad i deras relation till Kristus.

Seminariernas målsättning är begränsat till detta. Det finns många andra behov som människor också har, men som då måste tillgodoses utanför seminariernas ram. Det är bättre att göra vad vi kan för att göra en sak bra än att försöka att greppa om väldigt mycket och kanske inte uppnå vårt mål i någon av de angelägenheter vi är engagerade i.

Väl genomförda, så kommer Liv i Anden-seminarierna att föra människor till den punkt där de beslutar sig för att gå vidare i sitt kristna liv. De har gjort en grundläggande överlåtelse, de har erfart Gud och resultat av tron, de har en hunger efter den Helige Ande. De behöver mer hjälp om de skall gå vidare, men de bör vara beredda att gå vidare.

Teammedlemmarnas uppgifter:

- Att vara en "surdeg" i seminarierna och bidra till att de blir levande
 - be aktivt
 - delta i lovsången
 - följ teamledarens instruktioner
 - var glad
 - börja konversationen, aktivt göra sig till vän med dem som kommer
 - lyssna uppmärksamt på undervisningen
- Vara med och leda samtalsgrupperna (varje grupp har två gruppledare)
- Att hjälpa, uppmuntra och ge råd och stöd åt seminariedeltagarna
- Att be med deltagarna för Andens dop och hjälpa dem att börja praktisera tungomålstalande och profetia
- Att be för seminarierna och deltagarna i dem

Teammedlemmarna måste avsätta tid för:

- att komma på varje teammöte
- att delta i seminarierna fullt ut från början till slut och att vara på plats lite i förväg för att välkomna folk och få dem att känna sig hemma.
- att personligen sammanträffa med var och en i hans/hennes samtalsgrupp mellan fjärde och femte seminarieomgången (gäller gruppledare)
- att vid behov kontakta dem i hans/hennes grupp som missar en session och träffa dem för att ta igen det (gäller gruppledare)

Andlig kraft är ett resultat av enhet i Anden. Ju mer Liv i Anden-seminarieteamet kan komma samman i enhet och kärlek till varandra, ju kraftfullare kommer effekten att bli på de människor som deltar i seminarierna. Enhet och kärlek mellan teammedlemmarna är också ett beskydd mot oönskade destruktiva inflytanden och en kanal för den Helige Andes kraft.

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium så att jag får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. /Fil 1:27-28

Paulus fortsätter att vädja till församlingen att förbli i denna enhet:

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinne-lag, fria från självhävdelse och fåfänga. /Fil 2: 1-3

Liv i Anden-seminarierna och den gemenskap från vilka de utgår

En snickare kan göra en mycket vacker dörr. Den är ändå värdelös om den inte passar till ett hus i vilket man kan träda in genom den. På samma sätt är det med Liv i Anden-seminarierna: De kan vara hur bra och andligt upplyftande som helst, men ändå vara värdelösa om de inte leder deltagarna in i en gemenskap.

Våra Liv i Anden-seminarier utgår från den gemenskap vi har i våra smågrupper (bönegrupper/hemgrupper). Grupperna i sin tur är en del i den större gemenskapen:

församlingen

Liv i Anden-seminarierna är en introduktion till ett nytt liv i Anden som är tänkt att levas tillsammans med andra. Omsorg måste därför läggas ner på att hjälpa seminariedeltagarna in i vår gemenskap efter seminariernas slut. Det innebär i första hand att komma in i de olika grupperna och via dem in i församlingens liv.

Processen

Liv i Anden-seminarierna har ett centrum i femte veckan. Under de första fyra veckorna förbereds deltagarna att vända sig till Herren på ett djupare sätt och etablera en mer bärande relation med Honom. Under femte veckan leds de till att göra en överlåtelse till Kristus och man ber över dem om den Helige Andes dop. Under de två sista veckorna får de hjälp att gå in i en process av växt i den nya relation de nu har fått till Herren.

VECKA 1: Första gången är alla nya. En del behöver motiveras att besluta sig att stanna kvar. Alla behöver en orientering mot seminarierna så att de blir förberedda att dra nytta av seminarierna så bra som möjligt. Första seminariet är tänkt som en introduktion. Presentatören talar på ett enkelt sätt om Guds kärlek och hans önskan att ha en personlig relation till oss. Större delen av presentationen går åt till att presentera seminarieprogrammet.

VECKA 2: Andra seminariet fokuserar på nödvändigheten att få deltagarna att inse hur betydelsefullt det är som de gett sig in på. Att vara en överlåten kristen, att vara döpt i den Helige Ande innebär en reorientering i livet som signifikant skiljer sig från gängse moderna sekulariserade tänkesätt- i själva verket är det frågan om en revolution i hur man betraktar tillvaron. Presentationen skall förklara evangeliets basala budskap på ett sätt som gör det möjligt för deltagarna att se hur mäktig frälsningen är som ges åt dem och hur stor skillnaden är mellan att leva under Kristi herravälde och att leva av världen.

VECKA 3: Tredje seminariet har sitt fokus i löftet om nytt liv. Det skall hjälpa seminariedeltagarna att inse godheten i den gåva som erbjuds dem. Det är under detta seminarium som man förklarar vad det innebär att bli döpt i den Helige Ande.

- VECKA 4:** Under fjärde veckan handlar det om förberedelse inför överlåtelsen till Kristus och inför Andens dop. Det är nu man förklarar hur man börjar ta de första stegen för börja ett kristet liv (eller reetablera eller fördjupa det kristna livet). Det är nu som nyorienteringen i varje deltagares personliga liv måste ske. Presentatören förklarar hur man vänder sig till Herren (omvändelse och tro) och vad det innebär att bli döpt i den Helige Ande. Under det personliga samtalet med gruppledaren som skall äga rum under denna vecka har deltagarna möjlighet att reda ut olika problem och få personlig hjälp.
- VECKA 5:** Nu förs deltagarna fram till en personlig överlåtelse till Kristus och man ber över dem om att bli döpta i den Helige Ande och att ta emot tungotalets gåva och andra gåvor. Hela seminariet är reserverat för överlåtelsen till Kristus och bönen för Andens utgjutelse.
- VECKA 6:** Sjätte seminariet är ägnat åt hur man går vidare i det kristna livet. Under detta seminarium är det meningen att deltagarna skall fatta beslut och vidta förändringar som är nödvändiga för att bevara det nya liv de har börjat erfaras. Fokus under detta seminarium är på personligt böneliv och gemenskap.
- VECKA 7:** Sjunde seminariet är den sista träffen. Orienteringen är mot att hjälpa deltagarna att framhärda och gå vidare i Andens liv, och särskilt betona det konkreta steg som behöver tas för att bli delaktig i den kristna gemenskapen.

De fyra första veckorna är centrerade på evangeliets grundläggande budskap, och syftet är att föra deltagarna till en djupare överlåtelse till Kristus. De två sista veckorna är en instruktion i hur man går vidare utifrån denna nya överlåtelse. De är uppföljningsseminarier, och syftar till att göra det klart att mer behöver hända i människornas liv för att man skall växa och bära frukt i det nya livet.